

soma`da yaşananlar iş kazası değil cinayettir...



Soma`da `Soma Holding`e ait kömür işletmesinde meydana gelen faciada yüzlerce maden işçisi öldü, onlarca işçi de yaralandı. Yoksulluk ve sömürü bir kader olmadığı gibi, `iş kazaları` da kader değildir, tasarlanmış bir cinayettir.

Soma`da “Soma Holding”e ait kömür işletmesinde meydana gelen faciada yüzlerce maden işçisinin öldüğünü, onlarca işçinin de yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Yaşamlarını günlük 45 liralık açlık ücreti uğruna her gün ölüme atan emekçilerin evlerine ateş düştü, eş-

leri, çocukları ve yakınlarının ciğerleri bir kez daha kavruldu. Acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz...

Ülkemizde emekçi soykırımına dönüşen iş kazaları, egemen sınıflarca kaçınılmaz bir kader olarak sunuluyor. Hatta Zonguldak`ta yaşandığı gibi, işçilerin “güzel öldükleri” bile arsızca söylenebiliyor. Hemen

belirtelim, yoksulluk ve sömürü bir kader olmadığı gibi, “iş kazaları” da kader değildir, tasarlanmış bir cinayettir. Bu “akıllı tasarım”ın temelinde sermayenin kârını en çoklaştırma amacı yatmaktadır.

Cinayetin sorumlusu;

- * Gerekli bilimsel-teknik önlemleri ve güvenlik tedbirlerini, kâr oranını düşüren bir gider kalemi olarak gören, vahşi kapitalist kâr hırsıdır.
- * İşçileri açlıkla terbiye edip, sefalet ücretlerine mahkum ederken, işletmeyi, üretim sürecini, alınması gereken önlemleri, denetlemeyen, uyarılmayan, kazaları araştırma komisyonu kurulmasını engelleyen siyasal iktidardır.
- * İşçi sınıfını yaşarken iliklerine kadar sömüren, bu vahşeti “iş cinayeti” sınırlarına kadar zorlayan, mevcut siyasal sistemdir.

“İş kazaları”nda ülkemizi dünyada 3, Avrupa`da 1. sıraya yükseltme onuruna(!) erişmiş siyasal iktidarlardır.

- * Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma yoluyla emekçileri işsizlik ve yoksulluğa mahkum eden ekonomi politikalarıdır.
- * Sendikacılığı, sınıf sömürüsüne meşruiyet sağlamak olarak gören, patron yağdanlığı sendikal anlayıştır.

Karbon monoksit değil, üretim ve kârı yegane amaç, insanı sadece araç olarak gören siyasal zulüm sistemi zehirledi kardeşlerimizi, yerin derinliklerinde.

Bakmayın ulusal yas ilan edip, kaderci bir riyakârlıkla timsah gözyaşı dökmelerine. Sürekli bizleri korkuttukları “cehennem azabını”, bu dünyada kardeşlerimize yaşatanlar bu zulmün sorumluluğundan kaçamayacaklardır.

Bilimden, emekten, sınıfsız ve sömürsüz bir dünyadan yana olanlar, zehire boğulan canlarımızın sınıf kardeşleri, bu emekçi katliamının hesabını soracaktır.

Yitirdiğimiz canların anısı unutulmayacak,

insanca yaşanası bir dünya mücadelemizde yaşatılacaktır...

